

Woensdag 29 september 2021

26^e week door het jaar

Heilige Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

Engelen om ons heen.

Schuldbelijdenis:

- V. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.
- A. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smee ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
- V. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
- A. Amen.

Eerste lezing: Dan. 7, 9-10.13-14

Duizendmaal duizenden dienden Hem.

Uit de Profeet Daniël.

In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst en dat een hoogbejaarde zich neerzette. Zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol.

Zijn troon bestond uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur. Een stroom van vuur welde op en vloeide voor Hem uit.

Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Hem. Het gerechtshof zette zich neer en de boeken werden geopend.

In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels iemand aankomen, die op een mens geleek.

Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor Hem geleid.

Toen werd Hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten Hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die nooit

vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.
Woord van de Heer.

Wij danken God.

Antwoordpsalm: Ps. 138

Refrein:

Ik zing voor U, Heer, en alle hemelmachten.

U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom. *Refrein*

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven. *Refrein*

U zullen alle koningen der aarde eren,
wanneer zij horen wat Gij tot hen zegt.
Ook zij zullen de daden van de Heer bezingen,
ja, waarlijk, machtig is de grootheid van de Heer. *Refrein*

Vers voor het evangelie: Ps. 103 (102), 21

Alleluia.

Verheerlijkt de Heer, al zijn legerscharen,
trouwe knechten, die doet wat Hij wil.

Alleluia.

Evangelie: Joh. 1, 47-51

*Gij zult de hemel open zien
en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen.*

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes.

Lof zij U, Christus.

In die tijd zag Jezus Natanaël naar zich toekomen en zei,
doelend op hem:

“Dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is!”

Natanaël zei tot Hem “Hoe kent Gij mij ?”

Jezus gaf hem ten antwoord:

“Voordat Filippus u riep, zag Ik u onder de vijgenboom zitten.”
Toen zei Natanaël tot Hem: “Rabbi, Gij zijt de Zoon Gods,
Gij zijt de Koning van Israël.”

Jezus antwoordde:

“Omdat Ik u zei dat Ik u onder de vijgenboom zag geloofd ge?
Gij zult grotere dingen zien dan deze.”

En Hij voegde er aan toe:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij zult de hemel open zien
en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen in dienst van
de Mensenzoon.”

Woord van de Heer.

Wij danken God

Gebed

*Wij bidden nu samen een gebed in deze Corona tijd wat wij
voor en met elkaar bidden. Hierdoor zijn wij als biddende
gemeenschap verbonden met elkaar.*

God van alle leven,
Van oudsher heeft U Uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, Uw Zoon, bent U ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezen en vrede gebracht.
Door Zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat U alles ten goede zal leiden.
Door Christus, onze Heer,
Amen.

Bron: Bidden in tijden van beproeving. Manu van Hecke.