

Mededelingenblad

H. Nicolaasparochie

Kerken: Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24; Doortocht, Hekbootkade 60;
Tabor, Lijnbaan 77; Genesareth, Monnikenbos 10;
Wijngaard, Moeder Teresasingel 100.

Pastores: J. van der Bie, K. van Vliet, E. Feijen, R. van Berkel

Parochiebureau: Dorpsstraat 26, 2712 AL; tel: 316.30.44;

e-mail: info@hnpz.nl; internet: www.nicolaasparochiezoetermeer.nl

IBAN:NL85INGB0002474900 t.n.v. kerkbijdragen H.Nicolaas te Zoetermeer

WEEK van 9 september t/m 16 september 2018

nr. 37

Vieringen Zondag 9 september STARTZONDAG:

Nicolaas	09.00 u	Geen viering;
Genesareth	10.30 u	Geen viering;
Doortocht	10.30 u	Geen viering;
Tabor	10.30 u	Geen viering;
Nicolaas	10.30 u	Eucharistie: J. v.d. Bie; K v. Vliet; R .v .Berkel; E. Feijen; Projectkoor; kwd
Wijngaard	11.30 u	Geen viering;

Lezingen

Eerste lezing: Jesaja 35, 4-7a

Tweede lezing: Jakobus 2, 1-5

Evangelie: Marcus 7, 31-37

Jesaja spreekt het volk moed in met een visioen waarin niet alleen de woestijn bloeit maar ook mensen openbloeien, elkaar moed inspreken en geheeld zijn. Jakobus houdt zijn gemeenten voor dat ze rijken in geen enkel opzicht mogen bevoorraden, omdat Gods liefde allereerst uitgaat naar de armen. En in het Evangelie haalt Jezus een doofstomme uit zijn isolement door hem aan te raken en te genezen. De omstanders ervaren dat het visioen van Jesaja werkelijkheid is geworden.

Opbrengst collecten in de afgelopen week: € 1.669,28 (hartelijk dank)

Een bezoekje aan Maria in het Mariaportaal is met ingang van zondag 1 juli ook op zondag mogelijk. U kunt een kaarsje opsteken, uw gebed in het intentieboek opschrijven en de rust genieten van het samenzijn met Maria, onze hemelse moeder. Om half vier wordt, zoals ook op de doordeweekse dagen het rozenhoedje gebeden. We hopen, dat veel parochianen op zondag de weg naar moeder Maria weten te vinden.

Koffientent, in het gebouw van Middin, Schiebroekstraat 1 in Oosterheem.

12 september themagesprek door Ella Feijen. Onderwerp: de betekenis van profeten.

19 september creativiteit met Monique.

16 september: Nicolaas straks

Sinds het Open Café van 15 april is er veel gebeurd, met name achter de schermen. Want de plannen zijn er, maar hoe worden ze uitgewerkt? Hoe worden ze in de praktijk uitgevoerd? Op zondag 16 september is er de mogelijkheid bijgepraat te worden en mee te denken. De projectgroep vertelt dan de stand van zaken en wat er staat te gebeuren. **Van 13.30 tot 15.30 uur in De Kapelaan.** U bent van harte uitgenodigd!

Vredesweek 15 t/m 23 september

Traditiegetrouw vindt in de derde week van september weer de Vredesweek Plaats. Op zondag 23 september vinden tal van oecumenische vieringen plaats. In de Nicolaaskerk waar de viering om 10.30 uur begint, komen de verschillende Protestantse kerken in het Dorp na hun dienst om 11.30 uur bij elkaar voor een afsluitende Gebedsviering. **Op vrijdag 21 september** wordt van 18.30 tot 19.30 uur een interreligieuze manifestatie gehouden in de Nicolaaskerk, en de Wereldvredesvlam ontstoken die vervolgens in processie naar een eiland in De Dobbe wordt gebracht. Ook Burgemeester Aptroot zal hierbij aanwezig zijn. Het Handvest van Compassie wordt dan getekend. **Op 22 en 23 september** is er een tweedaags intercultureel en interreligieus feest op de Markt, waar levensbeschouwelijke stromingen zich presenteren. Ook onze parochie heeft daar een stand. Wij zoeken nog vrijwilligers die een gedeelte van de dag deze stand willen bemensen. Informatie hierover bij pastoor Jaap van der Bie, via het parochiebureau of j.vanderbie@hnpz.nl

Kunst en geloof – voor alle belangstellenden:

De kunst van de vroege Christenen

Informatie: in de eerste eeuwen van het Christendom moesten de Christenen vaak gebruik maken van geheime symbolen; vervolging lag op de loer! Ze ontleenden hun afbeeldingen daarnaast uit de gewone Romeinse vormentaal. Tot in onze tijd worden hun symbolen gebruikt, denk aan bijvoorbeeld het teken van de vis achterop auto's.

Plaats: Parochieel centrum de Kapelaan, Nicolaasplein 2.

Datum: donderdag 20 september

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Begeleiding: kunsthistoricus Frank Swagemakers

Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl

Bijbel-geloofsgesprek – avondgroep voor 20-30-40-50 ers

Informatie: als je samen met anderen een Bijbelverhaal leest en erover in gesprek gaat, dan klinkt ons eigen leven hierin mee.

Plaats: Parochieel centrum de Kapelaan, Nicolaasplein 2.

Datum: maandag 24 september

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

begeleiding: pastor Ella Feijen

Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl

Bijbel-geloofsgesprek – instroomgroep voor alle leeftijden

Informatie: als je samen met anderen een Bijbelverhaal leest en erover in gesprek gaat, dan klinkt ons eigen leven hierin mee.

Plaats: Parochieel centrum de Kapelaan, Nicolaasplein 2.

Data: dinsdag 25 en woensdag 26 september

Tijd: 10.00 – 11.30 uur

begeleiding: pastor Ella Feijen

Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl

De weg van Maria

De donderdag 27 september start een serie van drie bezinningsavonden over de Bijbelse Maria, en over wat zij te maken heeft met onze eigen geloofsweg. Daarnaast wordt aandacht besteed aan haar rol en plaats in de traditie en bespreken we de vier Maria dogma's. Ook nieuwe visies en ontwikkelingen in de Mariologie zullen aan de orde komen.

Informatie: zie artikel "De weg van Maria" in NicolaasNu

Plaats: Parochieel centrum de Kapelaan, Nicolaasplein 2.

Data: 27 september, 11 oktober, 25 oktober. **Tijd:** 20.00 – 21.30 uur.

Begeleiding: pastoor Jaap van der Bie

Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl

Ethische vragen rond levenseinde.

Informatie: We maken het van nabij mee dat mensen een zware weg van ziek zijn en lijden gaan naar hun levenseinde toe. Hoe diep moet een mens door het lijden heen gaan voordat hij mag sterven? Wat zouden we, wat zou ik kunnen doen om het voor hem of haar draaglijk te maken? De dood is soms de enige weg om van het lijden bevrijd te worden. De basis van zowel onze wereldse als onze christelijke ethiek is dat wij mensen niet over leven en dood beschikken. Toch wordt er maatschappelijk veel aandacht gegeven aan euthanasie, aan de kliniek voor het levenseinde, de waarde van zelfbeschikking van ieder mens. In de medische wereld klinkt vaak het begrip 'palliatieve zorg' of 'palliatieve sedatie'. Rond het levenseinde dringen ethische vragen zich aan ons op. Wat zijn onze waarden van waaruit we zoeken naar wat ons het beste lijkt? Welke waarden dragen de ethiek van de kerk?

Vanuit de wereld van de zorg zijn twee gastsprekers uitgenodigd om vanuit deskundige invalshoek in te gaan op deze vragen.

Plaats: Parochieel centrum de Kapelaan, Nicolaasplein 2.

Datum: 4 oktober; **Tijd:** 20.00 tot 22.00 uur

Begeleiding: pastor Ella Feijen, ds. Dick Sonneveld, huisarts Marjo Broos, coördinator Hospice Manon van Wieren-Jansen

Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl

Het weekend van 28 t/m 30 september gaan we met een groep van twaalf parochianen naar abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. We zullen meeleven en bidden in het ritme van de broeders. Daarnaast zullen Thea Epskamp en Ella Feijen dit weekend begeleiden met een bezinnend thema. Door omstandigheden is er een plaats vrijgekomen. Mocht u belangstelling hebben om mee te gaan of nadere informatie willen kunt u zich rechtstreeks wenden tot Ella Feijen: e.feijen@hnpz.nl.

Misintenties:

Dinsdag 11 september:

Woensdag 12 september:

Donderdag 13 september:

Ruud Speckens

voor Harm, die jarig is

voor behoud van gezichtsvermogen;

Voor bevrijding

Vrijdag 14 september:

overleden familie van Zoelen

voor de zielen in het vagevuur

Zaterdag 15 september:

Simon Scholten

Zondag 16 september:

Anthוניus Houtman en Johanna Houtman-de Brabander; Martina Moers-Ruigt; Hendrika Johanna Santpoort-Verhoek; Maria van Asperen-Welling; Jan Smits; Martin en Arie Buis; Theresia van de Donk-van der Burg

Overleden parochianen:

Oginda Mandingo Vlijter;

Geertruida Johanna Lexmond-Duivesteyn;

Vieringen:

Maandag 10 september:

Nicolaas	09.00-16.00 u	Mariaportaal open
Nicolaas	15.30 u	Rozenhoedje bidden

Dinsdag 11 september:

De Kapelaan	08.30 u	Lauden
De Kapelaan	09.00 u	Eucharistie
Nicolaas	09.00-16.00 u	Mariaportaal open
Nicolaas	15.30 u	Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Genesareth	19.00 u	Vesper met communieviering

Woensdag 12 september:

De Kapelaan	08.30 u	Lauden
De Kapelaan	09.00 u	Eucharistie
Nicolaas	09.00-16.00 u	Mariaportaal open
Nicolaas	15.30 u	Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Donderdag 13 september: H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleeraar

De Kapelaan	08.30 u	Lauden
De Kapelaan	09.00 u	Eucharistie
Nicolaas	09.00-16.00 u	Mariaportaal open
Doortocht	10.00 u	Woord-Communie; H. Randshuizen
Nicolaas	15.30 u	Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Vrijdag 14 september: Kruisverheffing

De Kapelaan	08.30 u	Lauden
De Kapelaan	09.00 u	Eucharistie
Nicolaas	09.00-16.00 u	Mariaportaal open
Nicolaas	15.30 u	Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Zaterdag 15 september: Onze Lieve Vrouw van Smarten

Nicolaas	09.30-16.00 u	Mariaportaal open
Nicolaas	14.00-15.15 u	Kerk open/stil gebed
Genesareth	14.00-16.00 u	Stil gebed
Tabor	16.00 u	Rozenkransgebed
Nicolaas	17.00 u	Eucharistieviering; K. van Vliet

Zondag 16 september:

Nicolaas	09.00 u	Eucharistie: J. v.d. Bie
Genesareth	10.30 u	Woord-Communie; R. van Berkel; Magnifique
Doortocht	10.30 u	Woord-Communie; E. Feijen; Cantor Club
Tabor	10.30 u	Eucharistie: K. van Vliet; Melodia; <i>gezinsviering</i>
Nicolaas	11.00 u	Woord-Communie; P. Albers
Wijngaard	11.30 u	Eucharistie: J. v.d. Bie
Genesareth	13.30 u	Indonesische viering